

EVEN VOORSTELLEN

Tamara Monsees



Van één Compromis naar een familie vol zeilers

Veel leden kennen mij als moeder van Wessel, het jongste Compromis lid van de vereniging. Wat velen misschien niet weten, is hoe dat kleine begin zich ontwikkelde tot een heuse familieverslaving aan de Compromis.

Hoe het begon:

een jongen, zeeën van tijd en zijn eerste Compromis
In coronatijd, Wessel was toen pas 13, kocht hij zijn allereerste Compromis. Terwijl andere tieners achter hun laptop hingen voor thuisonderwijs, besloot hij dat die onverwachte vrije tijd uitstekend benut kon worden op het water.
Tijdens vakanties voer hij met zijn eigen boot achter ons aan. Alleen zeilen vond hij nog wat spannend, maar met één van ons aan boord ging hij zonder moeite het water op.



Van 720 naar 720 mét motor , en de Wadden op

Twee jaar later kocht hij zijn tweede Compromis. Deze keer eentje met een inboard motor. Omdat onze motorboot voor groot onderhoud naar huis moest, ontstond het plan om met beide Compromissen de Waddeneilanden te bezoeken. Zowel de Nederlandse als Duitse Wadden hebben we bezocht. Dit was een fantastische ervaring.

Groeien, verder, groter: de Compromis 850

Wessel kreeg de smaak van het zeezeilen te pakken en wilde zijn grenzen verleggen. Hij ging op zoek naar een grotere boot en vond die in de Compromis 850. Onze voorwaarde: zijn twee 720's moesten worden verkocht. Inmiddels is er één verkocht.

Met zijn 850 voeren we via de Duitse Wadden naar Helgoland. Een tocht om nooit te vergeten



Het Compromis-virus slaat opnieuw toe

Ook onze dochter Frederique raakte besmet met het Compromis-virus. Zij kocht haar eigen Compromis 720 voor het astronomische bedrag van... € 100. Bewijs dat je echt geen diepe zakken hoeft te hebben om een prachtige boot te varen. Ze schilderde, knapte op en maakte de boot helemaal vaarklaar. Alleen: als jonge meid heb je best wat ruimte nodig om ál je vakantiekleiding kwijt te kunnen.



Ondertussen zocht Wessel een zwaardere motor voor zijn 850 en viel zijn oog op een volledig opknopwaardige Compromis 850. Deze boot had wél een 20 PK motor. Om het kort te houden: Wessel zoekt nog steeds een 20 PK motor, maar Frederique is nu trotse eigenaar van haar eigen 850 en verkoopt haar 720. Nu kan ze haar vakantie gaderobe wel kwijt aan boord. Ze is nu een aanzienlijk groter project is aangegaan. De vorige eigenaar had álles losgehaald wat los kon: ramen, bedrading, septers... noem maar op. Maar Frederique laat zich gelukkig niet zomaar uit het veld slaan (en natuurlijk helpen we haar).



En dit jaar... drie boten, drie plannen

Dit jaar gaat Wessel samen met zijn vriendin op zeilvakantie. Wij Olaf, Tamara en Matthijs gaan met Frederique en haar opgeknapte 850 op pad. Matthijs, onze jongste van 12, moet nog even wachten op zijn eigen Compromis. Maar een zeiler is het zeker: hij doet fanatiek mee aan de wedstrijden in zijn optimist.



Zeilen zit in de familie

Wijzelf varen al ons hele leven. Olaf groeide op met zeilen op de Friese meren, het IJsselmeer en de Waddenzee. Ik, Tamara, voer met mijn ouders in een motorboot, inclusief een hele sleep aan zeilbootjes erachter: van Piraat tot Pluis tot BM.

Vraag je ons welke Compromis de leukste is? Dan kunnen we geen keuze maken. De 720 én de 850 hebben allebei hun eigen charme en zijn perfect voor de Friese meren.



En dan... de redactie van het C Compass

Toen de oproep voor redactieleden verscheen, dacht ik meteen: dit lijkt me leuk! Door alle drukte vergat ik het echter weer snel. Tot Arjen tijdens de ALV op me af kwam met de vraag of ik (wij) de redactie op ons wilden nemen. Ik hoefde niet lang na te denken en de rest van het gezin wist meteen hoe laat het was.

